



## Bukkejagt hos calle

Den 5. juni skulle vise sig at være andet end bare grundlovsdag for mit vedkommende. Indtil klokken 19.00 den aften ændrede det hele sig, jeg modtog et opkald fra Carl Johan Mikkelsen, også kendt som Calle fra Ringkøbing Jægerforbund.

Det første han spurgte til var om jeg havde været heldig på Dianas stier her i bukkejagten, og det kunne jeg kun svare nej til, da jeg overhovedet ikke havde set en buk endnu. Calle kom hurtigt til sagen i samtalen og spurgte til om jeg var klar på engang bukkejagt i aften, for han mente at det var i aften at det skete. Jeg var hurtig til at få svart ja, og Calle forklarede mig kort og præcist hvor vi skulle mødes. Vi blev enige om at vi skulle mødes et par kilometer udenfor Barde klokken 20.00, så jeg skulle hurtigt have pakket, og have noget i maven, da jeg havde en god halv times kørsel foran mig. Jeg kom hurtigt i tøjet og fik noget kylling der havde simret på grillen. Bilen blev pakket og jeg kørte i lidt god tid hvis jeg nu skulle have svært ved at finde det. Klokken 19.45 holdte jeg på mødestedet, så jeg var i godt tid, der gik ca. 5 minutter så ankom Calle og atter 5 minutter ankom Diki. Vi fik lagt en "slagplan" og jeg fik anvist en hochsitz, som stod i kanten af skoven.

Vi gik hver til sit og gjorde klar, Calle forklarede mig hvor de sad henne af, og jeg fik Dikis telefonnummer, så kunne vi skrive lidt sammen hvis vi oplevede noget.

Jeg fik pakket ud og gjorde klar, riffelen blev ladet og

jeg gik mod hochsitzen, jeg nåede den sikkert uden at støde nogle dyr. Jeg åbnede bundstykket på riffelen, og kravlede op og satte mig til rette. Piben blev tjekket for skidt og bundstykket blev skubbet i, og så var jeg klar. Jeg havde et dejligt udsyn, men hvis jeg skulle skyde helt ind i hjørnet fra hochsitzen, så havde jeg et lille problem, men dette ville jeg tage hvis det blev aktuelt.

Klokken var blevet 20.15 og klokken 20.30 kravlede jeg ned fra hochsitzen for at se om jeg ikke kunne finde en plads på jorden så jeg havde en bedre mulighed for at kunne afgive skud ind i hjørnet. Dette blev hurtigt opgivet da jeg sad et stykke lavere end hjørnet. Derfor kravlede jeg op igen, i håb om at hvis bukken skulle vise sig så kom han et stykke længere nede langs skoven så jeg kunne komme til at afgive et fornuftigt skud.

Jeg sendte en sms til de andre, hvori jeg skrev: "skal vi ikke bare mødes ved gården når vi er færdige, så har jeg en lille forfriskning vi kan få" der kom to svar tilbage med positive ord. Jeg sad yderlig et kvarters tid uden der skete noget. Fik en sms fra Calle hvor han spurgte om jeg havde set noget? Jeg skrev tilbage: " det er rimelig dødt indtil videre, men der kan hurtigt ske noget." da jeg lige havde skrevet det ser jeg et dyr ude på 150 meter hurtigt op med kikkerten, og ser at det er en rå, får hurtigt telefonen op af lommen og skriver til de .





andre, hvad jeg lige havde oplevet.

Råen fortrak hurtigt ind i skoven igen, men det var nu dejligt at se et dyr igen.

Jeg holdte godt øje med kanten hvor råen var gået ind og undersøgte det jævnlige i kikkerten, men der viste sig ikke mere. Lige pludselig ser jeg at der kommer noget gående ude på 80 meter inde i en lysning, kikkerten op og konstaterer at det er den samme rå fra tidligere. Sender en sms: "har lige set råen igen, men hun forsvandt ind i skoven igen" Hun bliver midlertidig inde i skoven, men pludselig kommer hun ud godt 60 meter fra mig. Første går hun væk fra mig, men så vender hun rundt og kommer stille gående op langs med kanten. Jeg hører noget mere pusle inde i skoven, men kan ikke se det. Pludselig får jeg øje på et dyr mere, og kigger godt efter, det er bukken. Til at starte med bliver han inde, men så kommer han ud i en lille lysning 55 meter fra hochsitzen, men desværre til den forkerte side for mig, da jeg skyder links og ikke kan få vredet mig nok om i hochsitzen. Til sidst lykkes det og jeg får hold på ham, jeg slipper kuglen, da bukkefeberen var under kontrol, repeterer hurtigt og kigger op, når lige at se råen forsvinde ind i skoven. Bukken humper godt 10 meter og vælter om på siden.

Jeg får fumlet telefonen op af lommen og ringer straks til Calle og fortæller alt hvad der lige er sket, han ønsker mig tillykke, og kommer ned mod mig. Jeg kravler ned fra hochsitzen og skruere

forstørrelsen ned på min kikkert og går over mod bukken. Han giver et lille spjæt fra sig, men jeg stikker ham for en sikkerheds skyld, men dette var nu ikke nødvendigt.

Jeg får telefonen op igen og ringer til FilenC og fortæller historien igen, vi har det med at snakke lidt sammen når vi er ude efter bukken hver i sær. Det sidste opkald jeg fortager, er hjem til min far og fortæller historien for tredje gang.

Jeg ser Calle komme gående og han letter på hatten godt 20 meter fra mig og ønsker tillykke, jeg kigger på klokken og den siger kun 21.20 så bukken må være forendt ca. 21.15 jeg får bukken brækket, mens Calle informere Diki om hvad der har forgået.

Calle og jeg får båret bukken ned til bilen og der godt en halv time til Diki kommer, jeg finder denne lille forfriskning som jeg havde med. En dejlig kold Slots Classic, det var det helt rette og få på dette tidspunkt. Mens øllen bliver indtaget fortæller jeg lige historien for fjerde gang så Diki også havde en fornemmelse om hvad der var sket.

En dejlig aften var ved at ende og vi fik dyret lagt i bilen og jeg kunne køre stolt hjem med årets første buk. Der hjemme ønsker, min far mig tillykke endnu engang