

## Gris i kikkerten

Sent om aftenen – på min fødselsdag, blev jeg ringet op af NC (NCJagtrejser). Jeg troede selvfølgelig at han ville lykønske mig – men nej. Kan du tage med på en 3 dages trykjagt. Du skal være nede ved mig i Tjæreborg kl. 7 i morgen tidlig – lød spørgsmålet.

Selvfulgelig kunne jeg det. Efter de sidste gæster fra lodset ud, blev tasken pakket og riflen fundet frem – og lidt søvn blev der også tid til.

De første 2 dage stod på trykjagt i Brandenburg. Det blev et par særdeles spændende dage, med flere lige ved og næsten chancer til både grise og kronvildt. En enkelt rå blev dog leveret.

På 3. dagen var vi på jagt i Ludwigslust, lidt længere nordpå og på vejen hjem. Det blev en rigtig god dag – og med grise på tasken.

Vejret var fantastisk – åben jakke – ingen handsker, og det den d. 30. november. Jeg havde fået en hochsits at bevogte med højskov på 3 sider – og et tæt buskads på sidste side. Dette buskads var blot 20 meter fra tårnet, og dække således for udsigten denne vej.

Der var fra starten af spredt skydning at høre rundt i den 600 ha store skov. Efter en lille time lød der pludselig et skud fra min nabopost – og jeg gik i højeste beredskab. Pludselig kom der en rå og et lam stormende ud af buskadset – jeg hævde riflen, men kunne ikke nå at få bud med.

Kort efter lød der endnu et skud fra naboposten. Belært af erfaring var riflen i anslag, så da en so med 4 frichlinge ( årsgrise ) kom ud af buskadset, nåede jeg lige akkurat at få bud med. Den bagerste frichling trimlede – øjeblikkelig forendt. Pu-ha – det gik godt nok stærkt.

Endnu et rådyr kom, denne gang listende og en 100 % chance, hvis det da ikke lige havde været en fredet buk.

En rudel dåvildt med flere store fuldskuffer passerede 200 meter bag mig, men drejede så og dyrene passerede på 100 meters afstand, men uden chance for skud. Hjortene måtte ikke skydes, medens der var frigivet en hind eller kalv til hver skytte.

Klokken nærmede sig 12 hvor der var ”hahn in ruhe” – hvilket betyder jagtstop, og jeg var begyndt at indstille mig på, at jeg ikke havde flere oplevelser til gode på den dag. Men jeg tog fejl.

Jeg blev varskoet af en gøende hund, så da en keiler arriverede, var jeg klar. Den kom skråt i mod mig og da den var inde på ca. 40 meter, gav jeg den et skud på bladet. Det standsede den ikke, så den fik lige en hilsen mere (en forbier). Men efter en spurt på 30 meter, løb den tør for olie, og forendte bag et lille træ. Første skud havde lavet et nydelig hul i hjertet viste det sig.

Keileren viste sig at være en überläufer – dvs. en 2 års gris – men havde allerede tænder på 14,5 cm. Vægt ca. 90 kg. Det viste sig at være største gris som blev skudt denne dag, og den fik hæderspladsen på fløjen på den efterfølgende parade.

En fantastisk dag med 2 leverede grise. Frichlinge og überläufere var som sædvanlig gratis at skyde, hvilket selvfølgelig ikke gjorde glæden mindre.

I alt deltog 60 jægere (skytter i jagten). Der blev afgivet 100 skud i de ca. 3 timer jagten stod på. På paraden lå der 5 stk. dåvildt, 13 grise og 11 stk. råvildt.

Da min følgesvend også havde haft nogle gode dage, med lidt udbytte og masser af oplevelser, var humøret højt i bilen hjem, og det endte med at vi gav hinanden hånd på at forsøge at gentage turen i 2014.

Brandenburg 29. november 2013



Min überläufer keiler





Paraden i Ludwigslust d. 30. november 2013

