

# Min første buk.

Det hele startede med at vores nabo mand som er kvægavler, ville have nye jagt lejere da den tidligere gav for lidt, og da vi snakker en del med dem, ja så ville vi da godt leje det da han både dyrker roer, majs, græs og korn så det er jo alle tiders for råvildt og fugle vildt.

Men det fandt vi altså først ud af sidst i april så vi skulle jo lige have købt en stige, samle den og så sætte den op så den kom først op d. 17. maj.



Da jeg havde været til teori om aftenen havde jeg bestemt mig for jeg ville prøve der hen, men på vej ned til stigen stødte jeg 2 dyr lige i skovkanten men kunne slet ikke nå og se hvad det var. Men op i stigen skulle jeg, men så intet, aftenen efter ville jeg prøve igen men der kom heller intet ud. Så gik der 4 dage før vi var der henne igen men denne gang blev det min fars tur, han kørte lige efter aftensmad og der gik ikke mere en 15 min. så ringede han at han havde skudt bukken så min bror og tog hen for at se den, en rigtig flot gaffel buk på 22 cm.

Nå øv tænkte jeg, men mange gange TILLYKKE til far da det også er hans første buk, men vi havde lejet lige knap 100 Ha så der måtte gå flere rundt omkring ganske rigtig min far skød bukken den 22. maj og den 23 maj om eftermiddagen flyttede vi stigen så jeg kunne komme ud og sidde i den om aftenen når jeg var færdig til teori. Der var nemlig observeret en god buk på en af de andre marker vi havde lejet.

Da jeg kom hjem fra teori omkring klokken 19:30 skyndte jeg mig op og klæde om til jagttøj og så fik jeg min søster til at kører mig hvis jeg nu skulle være heldig at skyde noget, jeg sad i stigen ca. 19:45 og var klar. Der skete ikke meget den første time men så lige pludselig kom der noget ud til venstre for mig. Riflen blev stille og rolig hævet, ah øv bare en rå men den kunne jeg sidde og kigge på, så gik tiden da med det. Da jeg havde kigget på den i 20 min. lagde den sig ned i det høje græs.

Jeg kiggede stille og rolig fra side til side. Pludselig klokken 20:30 så jeg et dyr over ved et læhegn der grænser op til nabo stykket, endnu en rå, så jeg kiggede på den i lidt tid imens den anden lagde ned endnu, men pludselig rejser den sig op løber lidt forvirret rund og kigger over mod et hjørne 150m fra mig og der står han kunne ikke se hvor stor han var men en buk det var det. Blodet begyndte at pumpe rundt i kroppen kikkerten begyndte at ryste lidt.

NU kom feberen. Men da jeg havde siddet og kigget på ham i 2 min. lagde han sig i skellet op mod nabo stykket i noget højt græs så jeg kun kunne se hovedet på ham, feberen begyndte at dale lige så stille, så jeg skrev til min storebror at jeg kunne se ham og han skrev knæk og bræk med ham.



Men da jeg kiggede op kunne jeg ikke se ham der hvor han lagde før, men ville lige tage kikkerten og se ned langs læhegnet 20 m. længere nede stod han og boksede mod et stort grantræ, klokken var nu 21:15 og solen ville gå ned 21:49 så der var stadig lidt tid at rende på. Men så af en eller mærkelig grund ville han over til naboen ind i hans raps og væk var han i 15 min. ca. an dukkede op igen i læhegnet nu var klokken altså 21:30 så han måtte godt komme ind på vores styk så jeg eventuelt kunne udnytte en skudchance.

Lige pludselig tog satan ved ham - løb ind mod mig stoppede på ca. 110m med bred siden til mig og var meget opmærksom der så jeg først det var en spidsbuk i øre højde - færdig fejlet og det er min første buk og jeg ville være stolt hvis jeg fik ham med hjem tænkte jeg. Så jeg slap min første kugle "BANG" klokken 21:36 men han vendte sig bare 180 grader så han stod med den anden bredside til, men jeg kunn ikke se noget udgangshul så jeg bestemte mig for at slippe en kugle mere. Det fik ham til at gå ned på stedet og jeg var glad og blodet pumpede rundt i kroppen og jeg rystede.

Klokken 21:39 ringede jeg til min far og sagde, at han godt kunne komme og hente mig og bukken og vupti i løbet af 2min stod min far, mor, storesøster og lillesøster der for at ønske mig tillykke. Det varmede godt da de var glade på mine vegne.

Vi fik slæbt den op til bilen, kørte hjem og brækkede den det viste sig den var skudt lidt skrå så det havde taget nogle ribben og det øverste af hjertet, den blev skyllet og hængt op skulle den lige vejes 16kg brækket så den var rigtig god af størrelsen.

Nåh klokken var ved at være mange jeg skulle op igen klokken 03:40 for at komme på arbejde men da jeg endelig kom i seng kunne jeg ikke falde i søvn fordi jeg bare var så glad og stolt af mig selv, men da klokken rundede 23:45 faldt jeg ca. i søvn..



Dejligt nu kan jeg kalde mig for riffeljæger..

Rasmus Poulsen