

## **TILBUDSJAGT I KLOSTERHEDEN.**

**Ja I læste rigtigt!! Jeg har været på tilbudsjagt og så i Klosterheden- forklaring følger.**

**Jeg, en halvgammel pige, fik lyst til at tage jagttegn. Tog på kursus i vinters, bestod jagtprøven 16.april og tog riffeltegn 15.maj09.**

### **SPRITNY JAGTTEGNSBÆRER OG RIFFELJÆGER.**

**Drog af sted den 16.maj på bukkejagt hos gode venner, med blod på tanden. 17.maj om morgenen skød jeg forbi til en nydelig 6-ender.**

**DAMD!!**

**Nå - op på hesten igen og af sted så meget som familie og job lod det praktisere. Men ingen held med bukkene.**

**En dag skulle jeg have lidt råd og vejledning, jeg kørte i JK Jagt og Fiskeri (det kan være bedre at få gode råd af en anden jæger end ham jeg er gift med).**

**Andreas, der er nyjægerkoordinator, og ekspedient i JK, og jeg faldt i snak og Andreas skulle høre om jeg havde fået bukken? NEJ det har jeg ikke!!**

**Skov og Naturstyrelsen(SNS) har et godt tilbud til ung- nej Nyjægere. Har du taget riffeltegn og ikke skudt en buk kan du komme på bukkejagt i Klosterheden - kvit og frit.**

**”Skal jeg høre om der er en plads?” ”Ja tak det må du gerne” sagde jeg. Der var 1 plads tilbage SUPER.**

**Dagen, 1.juli ,oprandt og jeg fik pakket hvad pakkes skulle – solen skinnede så det gik an med sommertøj og sandaler til at starte med.**

**Vi skulle mødes på Ulfborg Skyttecenter kl.16.30.**

**Jens Henrik Jakobsen fra SNS bød velkommen og forklarede lidt om baggrunden for tiltaget og om dagens forløb.**

**Vi fik en gennemgang af håndtering af våbnet - riflen og tilhørende ammunition. Altid tjekke en gang for meget end en gang for lidt, at der ikke er noget i løbet, og at ammunition passer til våbnet.**

**Det blev blandt andet forklaret os med mange eksempler fra det virkelige liv hvor tragisk det kan gå, hvis der gives køb på sikkerheden. Måske det for mange jægere, der har været jægere i flere år ,kunne være godt med en genopfriskning!!**

**Vi skød 2 X 3 skud til bukkeskiver, og de fleste skud sad perfekt – såkaldte ”fryser” skud. Der var 2 der byttede skiver – men det var de vist enige om.**

**Der var også opstillet et skydetårn, som dem vi skulle sidde i i skoven. Så kunne vi prøve at skyde fra dette, hvis vi ville.**

**Jens Henrik og Andreas var også gode til at vise, og prøve at sidde i forskellige ,næsten YOGA agtige , skydestillinger.**

**Ligeledes blev vi på en flamingo buk vist, hvordan vi skulle skyde dyret.**

**Efter ca. 1½ times undervisning på Skyttecenteret, gik det med højt humør, solskin og kortegekørsel i de private biler mod Klosterheden.**



**Endelig – rødt skilt – KLOSTERHEDEN STATSSKOVSDISTRIKT! Indad grusvejen – nå nu er vi der snart – tænkte jeg. Men nej – vi kørte og kørte, støvet hvirvlede op og gemte alt – bilerne blev hyldet ind i støvet fra grusvejen. Ventilationen blev skruet ned på 0, man skulle tro at der var tale om Desertstorm !! Vi kørte og kørte med god afstand pga. støvet.**

**Endelig – blink blink – til venstre op ad en stejl sandbakke og lidt videre – så var vi ved målet. Bilerne ankom en for en. ”Er vi her alle mand?” Nej – en bil var blevet væk i støvet! Nå Jens Henrik tog af sted for at finde de forliste sjæle.**

**Vi andre snakkede med hinanden og Jens Erik Bro, schwiesshundefører, han har en dejlig hund, AKKA. Den gjorde sit bedste for at finde vores medbragte madpakker. Jens Henrik vendte tilbage med de bortkomne, så nu var vi der alle – 10 spændte jægere.**

**Vi satte os ind i kåten, og spiste vores klemmer. Jens Erik Bro fortalte om schweisshunde og deres arbejde. Han fortalte også om forskellige uheldige måder at ramme dyrene på. Hvordan det kan vanskeliggøre en eftersøgning. Et tapskud kan være meget svært at eftersøge og i værste tilfælde finder man ikke dyret!**

**De fleste går vel efter at sætte en god kugle – jeg kan ikke forestille mig at der er nogen der skyder et tapskud eller et maveskud med vilje – vel!**

**Nu kom de små sedler med tårn numrene på - jeg fik lov at trække først – eneste pige! Nr. 8 OK hvor var det så?**

**Nr. 9 en ung på ca.18-20 år og jeg og skulle sidde på naboposter, og fik vores poster anvist af Jens Henrik. Vi kørte igen på, for os almindelige, forbudte veje. Jeg blev sat af og J.H. pegede ”Derovre står et tårn der skal du sidde, du bliver siddende til skyde tiden er slut, så kommer jeg og henter dig igen.”**

**OK tænkte jeg. Jeg tror nok bare jeg vil vente – i en skov på 7000 m2- og når solen er gået ned, er det vist bedst med en ”indfødt” til at vise vej.**

**Af sted til tårnet. Jeg skulle sidde med ryggen mod en grantykning, og med ca. 270 grader synsfelt. Flot område det var som en kæmpe manege. Det så ud som om Orkanen 99 havde sat sit præg på området, og siden ryddet af skovens folk.**

**Lige da jeg kom til tårnet, gik der en smalhind ind i skoven, stille og roligt.**

**Jeg fik mig placeret i tårnet, og satte mig til at vente.**

**Der var halve stammer, fra en gang store træer, og stød der lå samlet i store lange dynger. Stammerne stod smukke grå og neutrale mod de grønne fyr og løvbuske , de gule brandbæger, og det tørre græs.**

**Dejlig scene.**

**Efter et stykke tid, hvor intet var sket, trykkede jeg på bukkekaldet. VUPTI - der kom en fin stor rå ud af skoven. Hun forsvandt dog hurtigt ind i skoven igen.**

**Pludselig, i grantykningen til venstre for mig, kom han! En lille spidsbuk – næsten for lille til at skyde! Barnemord! Nå han var smart nok til at gå og gemme sig mellem stødene. Da han endelig gik fri af dem – DREJEDE han og gik med spejlet til!! Nip nip lidt græs og en lille urt. Prøvede at trykke på bukkekaldet – men han var for ung – det reagerede han ikke på!**

**Han gik stille og roligt længere og længere ud. Kom for langt ud i hvert fald til mig. Fulgte ham med håndkikkerten – han skrabte lidt i jorden – åd lidt – så var han væk – så var han der igen – skrabte igen.**

**Pludselig blev der en vældig tumult og han løb efter noget – jeg tror det var et andet rådyr, der skulle jages væk – og det blev det.**

**Nu var han gået hele manegen rundt, og gik nu helt ude til højre for mig.**

**Stille og roligt kom han tættere på igen. Nippe nippe lidt grønt. Gik i skjul bag nogle fyrre buske. Nu kom han min vej, kunne jeg se. Jeg havde besluttet med ca. 30 min. tilbage af skyde tiden, at kom han tæt nok på, så var han stor nok til at blive forsøgt skudt. Sådan som han havde drillet mig! Havde han været ”gymnast på gulv”, havde han fået 10 for at bruge hele gulvet.**

**Men nej Diana var ikke med mig – pludselig rejste han hovedet op, og begyndte at springe sine høje bukkespring – flotte spring – igen til 10 – ville ikke standse på mit fløjt. Han forsvandt lige så hurtigt ud af scenen, som han var kommet ind. ØV ØV!!**

**Nu var solen også ved at være nede, det var blevet køligere, men stedet stadig lige smukt.**

**Jeg kravlede ned af tårnet, gik stille mod opsamlingsstedet. Jeg ventede lidt ved et fantastisk flot dalstrøg, hvor der kom en rå springende ned igennem.**

**Jens Henrik kom og hentede mig, vi kørte igen til kåten.**

**Der var blevet skudt en fin 6-ender. Opsatsen var over 20 cm. Og meget regelmæssig. Det var en stor buk. Nu skulle vi se hvordan den skulle brækkes. Vi fik forskellige staldtips til, hvordan det bedst kunne gøres.**



**Jægeren fik under kyndig vejledning brækket sin buk. Den var blevet ramt i en skæv vinkel, så hele maven var flækket! Jeg tror det gav lidt stof til eftertanke – næste gang vi skal skyde mod et dyr, tror jeg de fleste har set at det vil være bedst at ramme mere vinkelret på bladet – det ødelægger ikke så meget af det gode dyr – kød! – og en flækket mave dufter ikke ligefrem af violer.**

**Vi sluttede en fantastisk dag/aften af med øl eller sodavand og grillpølser.**



**Vi skulle alle fortælle hvad vi havde set og oplevet. Nogle var meget glade for at småfuglene var ”opfundet”, de havde ikke set andet. Nogle havde set kronstyr, andre dådyr, duer, flere havde set rådyr. En snak der viste at det er vigtigt at vide, hvad det er vi kan møde af dyr og fugle i vores danske natur, ved rette navn.**



**Nu havde mørket sænket sig over Klosterheden, og vi kunne efter 7 timers VILDT dejlig naturoplevelse køre ad de støvede veje hjem igen. Flot syn – for nu stod Klosterhedens høje mørke graner og flettede sig sammen med Mosekonens lange tynde hvide tågefingre.**

**TAK SKOV OG NATURSTYRELSE FOR EN 100% REN NATUROPLEVELSE**

**Med venlig jægerhilsen Hanne**