

Tilbage til naturen..... på jagt med bue og pil..... :-)

”Jeg har skudt en fasankok”. ”Nå og hva så”, vil mange sikkert tænke.

Det her var imidlertid en oplevelse ud over det sædvanlige, men jeg må hellere begynde med begyndelsen.

I flere år har jeg gået med tanken om at forsøge mig som buejæger, men det som endelig gjorde udslaget, var den torsdag i juni, hvor Herning jagtforening havde inviteret Niels Baldur fra Brande til at komme og fortælle om buejagt og vise noget af sit udstyr.....Det var den 17. juni 2010, og siden da har jeg bare været ”solgt”.

Ikke mange dage efter var jeg selv ejer af en compoundbue med tilhørende træningspile og skydeskive, og så blev der ellers øvet. Det er jo så praktisk, at man ikke forstyrrer naboerne med sin skyden, og ”ammunitionen” kan anvendes igen og igen, så det er bare med at få fyret nogle pile af...

Buejagt har i de sidste år fået en større og større fanskare, og faktisk var der så mange forhåndstilmeldte til årets buejagtprøver, at Skov og Naturstyrelsen havde valgt at tilbyde ekstra kurser og prøver. Det blev mit held. Fredag den 3. september drog jeg så til Vejen, hvor prøven skulle finde sted, og det lykkedes mig at erhverve det eftertragtede bevis på, at jeg nu kan kalde mig buejæger. Det var en dejlig dag :-)

Nå, men tilbage til fasankokken.....Det var først min tredje tur med buen, og da jeg kom kørende i bilen ned mod gården, så jeg pludselig en flot kok, som gik langs et læhegn..... det skulle prøves. For ikke at forstyrre den fortsatte jeg et godt stykke i bilen, før jeg vendte og kørte tilbage..... Jo, kokken gik der stadig. Da jeg atter var kommet i skjul af hegnet fortsatte jeg ca 100 m og parkerede så bilen. Så var det ellers på med overtrækshætten og på med pilen Calle, og så begyndte en spændende pürsch. Ganske langsomt sneg jeg mig nærmere hegnet. Jeg var ikke så bange for vinden, men jeg havde hørt, at en gammel kok virkelig er svær at komme ind på, så det var centimeter for centimeter, at jeg stak hovedet op over det lange græs for at observere..... sandelig om ikke han var der endnu, men det var der også nogle forstyrrende kviste der var.....altså trak jeg atter hovedet til mig og bevægede mig så lidt længere mod højre i håb om der at finde en lidt større åbning. Og det lykkedes..... På en afstand af kun 10 meter fik jeg trukket buen og skudt kokken spidst. Den fandt aldrig ud af, hvad det var, som for

igennem den. Pilen var fuldstændig gennemsølet af blod og lå bag fuglen, og nu er det så min tanke at få kokken udstoppet med pil og det hele, for denne pürsch var fuldt på højde med den man kan opleve på en god buk.

Se det var endnu en af de fede oplevelser, man som jæger kan få, hvis man ellers opsøger heldet. Jeg vil i hvert tilfælde mindes denne dag, hver gang jeg fremover ser på min fasankok.

Carl Johan (Calle) Mikkelsen.